

Skiën – Van Frankrijk over Oostenrijk naar Slowakije, het leven van een competitieskiër

Elien Allaert

Voor sporters die skiën kiezen als favoriete sport is het noodzakelijk om naast hun trainingen in de indoorpistes naar de bergen te trekken. De autosnelweg is hun vriend. Ze trekken van kampioenschap naar kampioenschap.

“Op 15 maart vertrokken Anita Verschueren, Eric Dejager en ikzelf naar Frankrijk naar de fabriek van Tessier, een merk van zitski's,” vertelt Elien Allaert. “We pikten onze nieuwe zitski op en gingen hem uittesten in het skigebeid Les Karellis.”

Het materiaal bleek in orde en de twee skiesters en hun coach trokken door naar Hinterstoder waar ze deelnamen aan het Oostenrijks kampioenschap. Dit was slechts een aanloop naar de finale van de Europacup. Het gaf de skiërs de kans om het materiaal verder gewend te raken en om wedstrijdritme op te bouwen. Jasper Balcaen vervoegde het gezelschap voor de Europacupfinale.

Elien Allaert: “Het geluk stond niet aan onze kant. Anita viel in de eerste run, Jasper werd gediskwalificeerd en ik werd vierde van de 5 gestarte atleten.”

Na de wedstrijd reden ze door naar Slowakije. In Wenen werden Ronny De Gendt en Barbara Van Dorpe opgepikt en nadien was het een rechte lijn naar Jasna in Slowakije. De dagen voor de wedstrijd werd getraind op de reuzenslalom en techniek. De skiërs hadden een goed gevoel. Het bleek dat bij de aanvang van de competitie de weersomstandigheden niet gunstig waren. Er werd storm verwacht dus de reuzenslalom werd vervangen door een slalom.

Elien Allaert: “Ik skiede buiten alle verwachtingen een heel goede wedstrijd en werd 7de van de 13 op 21 seconden van de eerste plaats. Dit leverde mij 128 punten op. Jasper skiede ook een goeie run, hij werd 14de



*Elien Allaert en Anita Verschueren
met de nieuwe zitski's*